

Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev



oktober
2022

Forstenede søliljer, strandhornskulper og visdomsord i Allerød

Et portræt af Aase og Thorkild Christensen



En torsdag formiddag med en lyseblå, skyfri septemberhimmel satte nyhedsbrevets udsendte sig i S-toget med kurs mod Allerød for at besøge Aase og Thorkild Christesen i deres hjem nord for København. Formålet var at sammenfatte et lille portræt af de to menighedsmedlemmer gennem mange år, og det blev til en særdeles hyggelig og omsiggribende snak om alt lige fra sjældne fossiler med adskillige millioner år på bagen til spændende tanker om kirkens fremtidige rolle i samfundet.

”Samlingen”

Jeg bliver budt indenfor hos Thorkild og Aase i villaen på en stille parcelhusvej et kvarters gang fra Allerød Station. Der er varm kaffe på stempelkanden og kager på tallerkener på sofabordet, men før vi går i gang med den egentlige hyggesnak og selve interviewet, skal jeg se ”samlingen”, for den er jeg nemlig meget interesseret i og har hørt meget spændende om.

”Samlingen” er en fossilsamling. Aase kalder den vist i forbifarten for en ”beskeden samling” - men hold da op, hvor er den altså imponerende! Bagerst i villaen i et stort værelse, der støder op til stuen, står der et udstillingsskab med store glaslåger. Og bag lågerne gemmer sig adskillige hyldemeter

med forstenede søpindsvin, koprolitter, kvartskrystaller, obsidian, fluorit, kryolit og meget, meget mere. Alle bjergarter og fossiler er nydeligt arrangeret med små sedler, der fortæller om alder, findested og kemisk sammensætning. ”Det er jo som at være på Geologisk Museum”, udbryder nyhedsbrevets udsendte. ”Der er faktisk mere ovenpå - skal vi se på det?”, siger Aase. Og så går vi op på overetagen, hvor samlingen fortsætter med adskillige kasser, æsker og bokse med sten, fossiler og andet godt fra geologiens verden. Overetagen minder lidt om et laboratorium. Her er der mikroskoper og et instrument, der mest af alt minder om et overdimensioneret tandlægebor. ”Det

fortsættes på side 2 >>

>> *Fortsat fra forsiden*

bruger man, hvis man skal have frigjort noget af det man har fundet". Aase og Thorkild fortæller og fortæller med begejstring i stemmerne om fundene og historien bag mange af de udstillede sten.

Sølliljen fra Gotland

Jeg spørger, hvad samlingens "absolutte perle" egentlig er for en sten, og her bliver jeg ledt nedenunder igen og får fremvist en forstenet søllilje, som Aase har fundet på Gotland, med adskillige millioner år på bagen. "Det er ganske sjældent at finde dem i så flot stand" forklarer Thorkild om det meget smukke, svagt lyserøde fossil, hvor man tydeligt kan ane det, der engang i tidernes morgen faktisk ikke var en plante men et dyr. Aase og Thorkild har interesseret sig for fossiler og sten i efterhånden mange år. De er medlemmer af en stenklub, som mødes jævnligt, og de har blandt andet samlet fossiler på Sjælland, på Fur, i Skåne, på Gotland, i Polen og endda flere steder i USA.

Jeg er helt blæst bagover af den overvældende

begejstring og entusiasme, de begge udviser for hobbyen, da vi sætter os i sofaen med kaffen og kagerne for at tage en snak om, hvordan tilværelsen har formet sig for de to.

Vesterbro

Aase er opvokset på Vesterbro i København - i Tietgensgade tæt på Hovedbanegården. Hendes forældre var aktive i Mariakirken, hvor moderen var menigheds-sygeplejerske, så Aase er døbt og konfirmeret i folkekirken, og opvæksten var kærlig og præget af et meget aktivt missionsmiljø. Da Aase var 12 år døde hendes far, og som følge deraf begyndte familien at se lidt mere til fætrene og kusinerne på faderens side af familien. Og her kom nogle af de unge mennesker i fritiden i Fredskirken - en baptistkirke, som dengang lå på Frederiksberg. Og det var faktisk her, at Aase blev døbt, og for første gang kom til at træffe Thorkild.

Vendsyssel

Thorkild er ikke Vesterbrodreng - langt fra. Han er med sine egne ord ærkevendelbo - født og opvokset i Hjørring, hvor faderen var selvstændig papirgrossist.

Thorkild blev døbt i Hjørring Baptistkirke i en tid med kirkevækst og adskillige hundrede børn i søndagsskolen hver søndag. Han blev student fra Hjørring Gymnasium og flyttede efter eksamen til København med planer om at læse på Polyteknisk Læreanstalt. Men det var i tiden, før SU'en blev udtænkt, så først skulle der arbejdes og tjenes penge for at kunne komme igennem studierne. Fritiden blev blandt andet brugt sammen med andre unge baptister i København i Fredskirken, hvor jo også Aase havde sin gang.

Lektiehjælp og kærlighed

Det var dog ikke kærlighed ved allerførste blik, men mens Thorkild startede på uddannelsen som kemiingeniør på Polyteknisk Læreanstalt, begyndte Aase efter endt studentereksamen på Farmaceutisk Højskole. Og i løbet af farmaceut-uddannelsen skulle man have et kursus i atomfysik, "og det er jo noget vanskeligt noget", griner Thorkild, "Aase havde brug for lidt lektiehjælp, og det var vist her, jeg kom ind i

billedet", og så begyndte amorerne altså så småt at blomstre. Thorkild og Aase tilsluttede sig Lyngby Baptistmenighed og blev gift af H.C Barkan i 1966 i Kristuskirken. Det var altså i tiden lige omkring opførelsen af den nye kirke i Lyngby i 1965-66.

Karriererne

Efter endt uddannelse fik Aase job i apotekssektoren. Først arbejdede hun i mange år på Skovlunde Apotek og sidenhen på apoteket i Gilleleje. Thorkild blev kemiingeniør og gik forskervejen, hvilket blandt andet omfattede udvekslingsstudier i Wisconsin i USA og en ansættelse i forskningsafdelingen på Hellesens batterifabrik. "Men det var først, da jeg blev ansat på Proteinkemisk Institut, jeg for alvor lærte at forske", siger Thorkild. "Først arbejdede jeg med proteinsyntese senere med DNA-syntese, og sidenhen kom det til at handle om syntese af væksthormon". Thorkild forklarer begejstret om den biokemiske syntese af væksthormonet med dets 191 aminosyrer. Det er meget tydeligt, at Thorkild stadig brænder for sit fag. I løbet af karrieren er det da også blevet til

Fortsættes side 3 >>

mere end 40 videnskabelige artikler og adskillige patenter – og til det første dansk produce-rede proteinhormon fremstillet ved genteknologi.

Hobbybotanik

Udover karriererne, geologien og de to børn Trine og Anders har Thorkild og Aase også adskillige andre fritidsinteresser. Aase er for eksempel amatørbotaniker, og hun har bl.a. medvirket til indsamling af materiale til det omfattende botanik-projekt *Atlas Flora Danica*, der blev iværksat af Botanisk Forening og Københavns Universitet. Projektet omhandlede en kortlægning af den vilde flora i Danmark. Danmarkskortet blev opdelt i ruder på 5 gange 5 Km, hvor det så handlede om at finde ud af, hvilke planter, der voksede i hvert område. Aase var ansvarlig for områder på Sjællands Odde, og her blev det til mange spændende fund - bl.a. opdagelsen af planten Strand-Hornskulpe, som man ellers troede kun voksede få steder langs Limfjorden. I 2015 udkom *Atlas Flora Danica* som et omfattende trebindsværk. Desuden dyrker

Thorkild slægtsforskning, og ægteparret har for nyligt købt to hektarer skov ved Frederiks-sund sammen med deres børn, altså et familieprojekt. Så der er vist alt i alt rigeligt at få tiden til at gå med i pensionist-tilværelsen.

Kirkens fremtid

Som afrunding på en hyggelig og særdeles lærerig formiddag tager vi også en snak om kirkens fremtid. "Det ser jo ikke så lyst ud", siger Thorkild alvorligt. "Men jeg tror, det økumeniske samarbejde kan være vejen frem". "Forskellene mellem de forskellige kirkesamfund bliver jo mindre og mindre", forklarer han. "Vi må lægge noget af det baptistiske arvegods på hylden". Jeg kunne ønske mig *Den Danske Kirke*, men det bliver næppe i min tid.

Tro og videnskab

"Hvordan ser du egentlig som naturvidenskabsmand på tro i forhold til videnskab?", spørger jeg som afrunding på vores samtale. "Der er jo et dualitetsprincip", svarer Thorkild. "Ligninger og kemi kan ikke forklare det hele. Hvad er følelser? Hvad er kærlighed? Det guddommelige kan og skal ikke

forklares", fortæller han. "Der er for eksempel også mange uforklarligheder i kvantefysik, så det er ikke enten/eller med tro og videnskab. Det er både/og", slutter Thorkild.

En slags selvbiografi

En hyggelig formiddag afsluttes med frokost i køkkenet i Allerød.

"Du får ikke lov til at tage tilbage til København uden lidt frokost", siger Aase. Da jeg efter frokost er på vej ud ad døren, kommer Thorkild ud fra arbejdsværelset med en bog i hånden, som han rækker mig. "Den er lige udkommet", siger han.

"*Thorkild Christensen. Essays og Erindringer - en slags selvbiografi*", står der med sorte bogstaver på forsiden af den hvide bog. Det er akkurat som om Aases og Thorkilds interesser og engagement ingen ende vil tage. Der er nu ikke tale om en helt traditionel selvbiografi konstaterer nyhedsbrevets udsendte ved senere selvsyn i S-toget på vej hjem. Det er derimod 160 sider velskrevet af Thorkild om alt mellem himmel og jord lige fra korte erindringsbeskrivelser til essays om for eksempel stress, arbejds- og familieliv, coronakrisens positive og negative konsekvenser,

om fortolkninger af Bibelens fortælling om Babelstårnet og om det at være sømand ombord på skibet *MS Gripsholm*, for det har Thorkild nemlig også prøvet i sit lange, begivenhedsrige liv.

Hvor er det dog en dejlig velsignelse at være en del af en menighed med så spændende og kærlige mennesker som Aase og Thorkild Christensen, tænker jeg med Thorkilds selvbiografi i hånden, mens S-togsstationerne flyver forbi på den anden side af vinduerne i togvognen!

Af Mads Leth

Menighedsmøde i november

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d. 6/11, hvor der efter nadvergudstjenesten kl. 10.30 vil være frokost og efterfølgende menighedsmøde, hvor der blandt andet er valg til menighedsrådet.

Åben kirke - onsdag

Husk, at der om onsdagen er åben kirke fra kl. 17 m. fælles-spisning kl. 18.30. I oktober og november er der åben kirke alle onsdage med undtagelse af d. 19/10 (skolernes efterårsferie).

Alle er velkommen!

KALENDER

Oktober - November 2022

Lyngby Baptistkirke Stiftet 1951

Hjemmeside:

www.lyngbybaptistkirke.dk

Menighedens præst:

Rune Funch

Skovvej 64, 3550 Slangerup

Mobil: 42610972

E-mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk

Menighedsrådets formand:

Ekkart Kindler

Gyngemose Parkvej 26, 2. tv.

2860 Søborg

Mobil: 23659364

E-mail: kindler@fastmail.fm

Kasserer:

Niels Dam

Glaciset 44 A, 2800 Lyngby

Mobil: 22712775

E-mail: nd@dbs.dk

Kirkeværge:

Hans Mechlenborg

Jernbanevej 5 A. 3.th., 2800 Lyngby

Mobil: 31315910

E-mail: hans@mechlenborg.dk

Spejderne:

Niels Dam

Glaciset 44 A, 2800 Lyngby

Mobil: 22712775

E-mail: nd@dbs.dk

Nyhedsbrevet:

Mads Leth

Grækenlandsvej 160

2300 København S

Mobil: 29727860

E-mail: lethmads@gmail.com

Kirkens kontonummer:

Nordea: 2252 - 8260 053 967

MobilePay:

800123

Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag d. 6. november. Indlæg, omtaler, kommentarer og meget andet modtages gerne. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 2. november.

OKTOBER

Søndag d. 2. oktober kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Britta Kornholt

Onsdag d. 5. oktober kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Lørdag d. 8. oktober kl. 13.00: Bryllup - Amalie Dalberg og Casper Weng

Søndag d. 9. oktober kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Rune Funch

Onsdag d. 12. oktober kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Søndag d. 16. oktober kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Lars Thorndal

Søndag d. 23. oktober kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler

Onsdag d. 26. oktober kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Søndag d. 30. oktober kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Britta Kornholt, Mads Leth og Rune Funch

NOVEMBER

Onsdag d. 2. november kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Lørdag d. 5. november kl. 10-16-30: Landskonference 2 i Brædstrup

Søndag d. 6. november kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch m. efterfølgende frokost og menighedsmøde

Onsdag d. 9. november kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Søndag d. 13. november kl. 19.30: Taizéandagt v/ Rune Funch og Mads Leth

Onsdag d. 16. november kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Søndag d. 20. november kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler

Onsdag d. 23. november kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor

Søndag d. 27. november kl. 19.00: De ni læsninger v/ Hans Mechlenborg

Onsdag d. 30. november kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 19.30-21.00: Kor