

Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev



juni-august
2022

Taizéandagt i kirken



Broder Stephen fra Taizé i Lyngby Baptistkirke

I slutningen af maj måned var Broder Stephen fra det økumeniske broderfællesskab i Taizé i Frankrig på besøg i Danmark i forbindelse med ”Himmelske Dage” i Roskilde. I den

anledning blev der i Lyngby Baptistkirke afholdt Taizéandagt med knap 50 deltagere, hvor der blev sunget Taizélovsange ledsaget af guitar, klarinet og violin samt bønner, læsninger og



Britta Kornholt (1. alt), Rune Funch (korleder) og Kim Knudsen (klarinet) ved gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag i Roskilde Domkirke.

stilhed. Ved Kristi Himmelfarts-gudstjenesten til ”Himmelske Dage” i Roskilde Domkirke medvirkede Broder Stephen ligeledes, og præcis som i Lyngby, var det Rune Funch, der stod for den

musikalske ledelse for over 300 gudstjenestedeltagere. I løbet af efteråret vil der blive arrangeret to Taizé-aftenandagter i Lyngby – første gang d. 11. september. Læs mere om dette første nyhedsbrev efter sommerferien.



Taizé i Roskilde Domkirke

Taizé er et økumenisk, kristent broderfællesskab beliggende i landsbyen Taizé nord for Lyon. Kommunitetet blev stiftet i 1940 og består i dag af ca. 100 brødre fra mange forskellige kirkeretninger. Tre gange om dagen samles brødrene i Forsoningskirken til bøn med enkle, meditative lovsange, læsninger og stilhed, hvor unge mennesker fra hele verden inviteres til at deltage.

Lyngby Baptistkirkes måske mest velklædte og kulturelt sammensatte medlem

- et portræt af Elizabeth Jepsen



En eftermiddag i foråret satte jeg mig i Elizabeth Jepsens sofa og blev helt blæst bagover af de mange historier Elizabeth bærer rundt på. *Jeg har oplevet så meget, så du kan ikke nå at skrive det ned*, sagde Elizabeth. Det er sandt, så portrættet her er blot et lille ekstrakt af noget af det, der karakteriserer Elizabeth.

Smukt sammen- vævet kultur

Elizabeth kalder sig selv "Eurasier" – halv asiater og halv

europæer. Men det kan ikke gøre det, da hun er meget mere sammensat end det. Hendes far var portugiser og hendes mor kineser – hun blev født og voksede op i Indonesien, og da hun mødte sin første mand, flyttede hun med ham til Danmark og har siden haft sin base her. Hun har en datter og et barnebarn på Amager og en søn, der flyttede til USA - han døde desværre alt for tidligt. Elizabeth har også boet i England i en årrække, og hun tilbringer flere

måneder om året i Sydfrankrig med sit livs anden kærlighed, Helikopterpiloten Mogens. De mange input fra mange kulturelle baggrunde og de mange rejser på kryds og tværs af kloden har givet hende et udsyn til verden, der betyder, at hun vægrer sig, når mennesker vil putte folk i kasser og bokse, for alle mennesker er unikt sammensat.

Kongens og dronningens København

Danny Kays sang *Wonderful Copenhagen...* var én af Elizabeths inspirationskilder til at flytte til København. Hendes første hjemby i Danmark var Holstebro, men Elizabeth var på en måde for stor en mundfuld for Holstebro, og fra hun satte sin fod på dansk jord, ytrede hun ønske om at bo i den samme by som kongen af Danmark! Det lykkedes at komme tættere på kongefamiliens by med en stopover i Roskilde. Østerbro blev der hun flyttede

til, da hun blev skilt, og her fik hun sit virke. Det kan vist ikke overraske nogen, at Elizabeth har arbejdet med design og tekstiler. Hun havde en tøjbutik, der solgte eksklusive kjoler, på Østerbro (Lidt kongelig har man vel lov at være 😊) Og Illum fik siden gavn af hendes ekspertise. *Det man omgiver sig med, smitter af på én*, siger Elizabeth. Det gælder både det fysiske og det menneskelige.

Kirkerejsen

Elizabeths vej til Lyngby Baptistmenighed gik over den internationale menighed i Kristuskirken, der i 1990'erne rykkede til Lyngby. Her var Elizabeth én af ankerpersonerne, og da denne menighed rykkede videre, blev Elizabeth hængende i vores menighed – og det er vi meget taknemmelige for. Elizabeths kirke-tradition er den engelske, og derfor er hendes referencer til bibelen også på engelsk. De engelske salmer har en særlig plads i hendes kristenliv.

Fortsættes på side 3 >>

>> Fortsat fra side 2

Elizabeths livsvisdom omsat til en maggiterning:

Elizabeth kalder sig selv forkælet. Hun blev født ind i en rig familie og har aldrig manglet noget. Den forkælelse har haft indflydelse på hendes generøsitet. Hun ønsker også at forkæle sine omgivelser. Og det kan jeg bevidne – man får ikke bare et glas vand og en købesmåkage, når man besøger

Elizabeth. Man får ”five o clock tea” i fine porcelænskopper med små hjemmesmurte sandwiches. Det er næsten som at være til te hos dronningen. Forskellen er dog, at man må sige, du kan være dig selv og får grinet utroligt meget. Selvom der har været bump på vejen i Elizabeths liv, så siger hun: *Jeg takker Gud hver dag for mit liv.* Den taknemmelighed til livet omsætter Elizabeth til handlen. *Alder er bare et tal –*

alder skal ikke sætte begrænsninger for mit liv. Det er et psykisk og fysisk stærkt menneske, der kan sige sådan. Det er ikke alle forundt, hvilket Elizabeth også ved. Alligevel er en af hendes livspointer, at det liv, vi har fået givet, skal leves til Guds ære – også når det gør ondt – f.eks. har Elisabeth oplevet at bære sin egen søn til graven. *Vorherre har givet dig tid og muligheder for at tale med andre, så gør*

det... Livet handler om at træffe valg og at kaste sig ud i det liv, man er blevet betroet af Vorherre.

Elizabeth har en smittende latter og udstråler energi og gåpåmod, som verden ikke kan få nok af. Tak, fordi vi har Elizabeth i vores menigheds midte! Elizabeth får snart sin base i Nordsjælland, for hegnsplæne er rykket til Rungsted Kyst.

Af Britta Kornholt

Cafégudstjeneste 12/6 kl. 10.30

Danske baptister og 2. verdenskrig



For ét år siden udkom Bent Hyllebergs bog om ’danske baptister og tyske nazister’.

Det er jo historie, vil mange sige, men den

nye situation i Europa med krig i Ukraine - et land vi associerer med Europa – har igen skabt øget interesse for tyskernes besættelse af Danmark. Der er ting, vi kan og skal lære af historien, og efter Putins hæres invasion af Ukraine læser vi måske også historien med nye briller.

Måske nogen med baptistrødder har hørt historier fra 2.verdenskrig fra deres ældre familiemedlemmer. Denne søndag kan disse lokale og private historier blive sat ind i en større national fortælling om baptister under 2.verdenskrig. Der vil være et oplæg ved Bent Hylleberg og som altid ved café-gudstjenester, så er der formiddagskaffe og samtale ved bordene, men også rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål til Bent.

Velkommen i kirke d. 12/6 kl. 10.30!

MIDSOMMERSANG

OG FÆLLESSPISNING I KIRKEN

Tirsdag den 21.juni kl.17:00-20:00



I Lyngby Baptistkirke markerer vi årets lyseste dag hvert år og mødes til sang og spisning for at gå den farverige sommertid i møde. I år er vores fællesskab udvidet, så det også tæller ukrainske flygtninge, der bor i vores område. Menighedens nye kor vil deltage med deres fortolkninger af højskolesange, og Louise Hjort vil være dagens pianist og fløjtenist godt hjulpet på vej af Rune Funch, så vi lover, sangen får vinger. Der vil være aktiviteter for børn i kirkehaven og spil, hvis nogen hellere vil spille og lege end synge. Vi vil synge sange fra højskolesangbogen og måske et par ukrainske sange. Undervejs holder vi en pause, hvor vi griller lidt midsommermad i kirkehaven. Maden er gratis.

Støv din højskolesangbog af og tag den med (eller lån en i kirken). Kom og vær med, når vi synger nogle af de mange gamle og kendte sange, men også nogle af de helt nye sange vi først lige er ved at lære at kende. Vi har indbudt forskellige venner af menigheden til at introducere deres yndlings højskolesang. Men du kan også selv være med til at vælge sange.

Man kan være med til hele arrangementet eller blot dele af det. Vel mødt til et uformelt midsommerarrangement på Odinsvej 1 i Lyngby.

I år beder vi om tilmelding til arrangementet, så meld dig, din familie og dine venner til på rune@lyngbybaptistkirke.dk eller på telefon 42 61 09 72

Kan troen overleve krig?

Bodil Krabbe har sendt Niels Johansens salme "Kan troen overleve krig" til Nyhedsbrevet. Et forsøg på en théodicé-salme, som naturligvis er præget af rædslernes daglige mediestrøm. Men desværre næppe mere aktuel, end at den er evig aktuel.

...

Kan troen overleve krig
og takke Gud for livet?

Ja, Gud ske lov, at troen er
en gave, der blir givet.

Og skænket os, på trods af os
med meningsløse krige.

Hvor rosen gror i frosthård jord,
ser hjerterne Guds rige.

Kan hver en bøn i Jesu navn
nå himlen med sin smerte?

Ja, hver en bøn og hvert et navn
er gemt hos Gud. Dét er det.

Kan håbet gro i udbrændt jord
og synge i ruiner?

Ja, håbet slipper ikke Gud
før Gud igen velsigner.

Kan glæden stadig sætte spor?

I krig er ingen vinder.

Men glæden bliver aldrig træt,
den leder til den finder.

Den søger blandt den skræmte flok
fra byer bombet nøgne.

Den åbner grænser, vækker håb
i børn og banges øjne.

Så bed, Guds menighed, bliv ved:

Lad alle våben tie
og smedes om til alles gavn.

så mange fler blir frie.

Lad kirkens klokker kime nu
for magtens døve ører.

Gud, væk os med din Helligånd,
så vi med hjertet hører.

*Niels Johansen
Marts 2022*

Lidt fra FÆLLESSKABSWEEEKENDEN i Viggahus

Midt i maj måned blev det endelig tid til Fællesskabsweekend efter to år med aflysninger grundet restriktioner og nedlukning.

Fredag var ”Store Hyggedag” og bød på gåtur for de friske til Buresø og badetur for de endnu mere friske. Vi måtte erkende, at de friske vikinger, som sprang i, alle var under 14 år. Det blev til is og kakao i kiosken og på vejen hjem hentede vi pizza i Ganløse.

Fredag var også ”Store Bededag” og vi holdt andagt med sang, en lille refleksion og naturligvis bøn. Herefter stod den igen på hygge med brætspil og snak.

Lørdag var ”Store Bryllupsdag”, hvor vi tog ind til kirken for at overvære Marlene og Ulriks ja til hinanden. Britta stod for vielsen, og ikke længe efter stod hun så i Viggahus og fortalte sammen med

Dennis om deres Brobygningsuddannelse. Vi blev alle indviet i brobygningsdialog med dialogkort og ”flip/flopper”. Imens arbejdede nogle af de yngste hårdt på at konstruere insekthoteller sammen med Troels og Eirik. Der blev også tid til boldspil og leg på plænen inden vi spiste økologiske vege- og oksekødsburgers med ovnkartofler til. Også lørdag aften stod den på andagt efterfulgt af

spil og hygge.

Søndag holdt vi cafégudstjeneste med brunch over temaet dialog og med udgangspunkt i Johannesevangeliets ord om sandhed og at være fri eller træl (Joh. 8,28-36) Tak til alle som har medvirket og bidraget i såvel tanke (bøn), som ord og handling, så weekenden kunne blive en givende oplevelse for fællesskabet.

Af Rune Funch



Der bygges insekthoteller



... og samtalt ud fra dialogkort



Færdige insekthoteller – klar til indflytning!



Badning (for de modigste) ved Buresø



Dennis og Britta bygger broer



En såkaldt "flip/flopper"



Dyb, dyb papirfoldningskoncentration...

KALENDER

Juni-September 2022

Lyngby Baptistkirke Stiftet 1951

Hjemmeside:

www.lyngbybaptistkirke.dk

Menighedens præst:

Rune Funch

Skovvej 64, 3550 Slangerup

Mobil: 42610972

E-mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk

Menighedsrådets formand:

Ekkart Kindler

Gyngemose Parkvej 26, 2. tv.

2860 Søborg

Mobil: 23659364

E-mail: kindler@fastmail.fm

Kasserer:

Niels Dam

Glaciset 44 A, 2800 Lyngby

Mobil: 22712775

E-mail: nd@dbs.dk

Kirkeværg:

Hans Mechlenborg

Jernbanevej 5 A. 3.th., 2800 Lyngby

Mobil: 31315910

E-mail: hans@mechlenborg.dk

Spejderne:

Niels Dam

Glaciset 44 A, 2800 Lyngby

Mobil: 22712775

E-mail: nd@dbs.dk

Nyhedsbrevet:

Mads Leth

Grækenlandsvej 160

2300 København S

Mobil: 29727860

E-mail: lethmads@gmail.com

Kirkens kontonummer:

Nordea: 2252 - 8260 053 967

MobilePay:

800123

JUNI

Søndag d. 5. juni kl. 10.30: Pinsegudstjeneste med nadver v/ Rune Funch

Mandag d. 6. juni kl. 11.00: Økumenisk Pinsegudstjeneste i Sorgenfri Slotspark

Onsdag d. 8. juni kl. 19.30-21: Kor i kirken

Søndag d. 12. juni kl. 10.30: Cafégudstjeneste med Bent Hylleberg om Dansk baptisme og tysk nazisme

Onsdag d. 15. juni kl. 19.30-21: Kor i kirken

Søndag d. 19. juni kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste v/ Rune Funch

Tirsdag d. 21. juni kl. 17-20: Midsommersang med grill

Søndag d. 26. juni kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler og Hanna Nielsen

JULI

Søndag d. 3. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Købnerkirken

Søndag d. 10. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Korskirken

17.-22. juli: Sommerstævne på Lindenberg

Søndag d. 17. juli: Gudstjeneste på Sommerstævnet i Lindenberg

Mandag d. 18. juli kl. 9:30-17: BaptistKirkens Landskonference

23.-31. juli: Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark



Lyngby Baptistkirke

Søndag d. 24. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Lyngby Baptistkirke v/ Rune Funch

Søndag d. 31. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Korskirken

AUGUST

Søndag d. 7. august kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch

Søndag d. 14. august kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Rune Funch

Onsdag d. 17. august kl. 19.30-21: Kor i kirken

Søndag d. 21. august kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Britta Kornholt, Pia Duebjerg og Mads Leth

Onsdag d. 24. august kl. 19.30-21: Kor i kirken

Søndag d. 28. august kl. 10.30: Sæmmsgudstjeneste v/ Ekkart Kindler

Onsdag d. 31. august kl. 19.30-21: Kor i kirken

SEPTEMBER

Søndag d. 4. september kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch. Efter gudstjenesten er der en let frokost og menighedsmdede i krypten.

Flere septemberdatoer følger med næste nummer af nyhedsbrevet...

Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag d. 4. september. Indlæg, forømtaler, kommentarer og meget andet modtages gerne. Deadline for indhold til bladet er torsdag d. 1. september.

Ny hjemmeside

Menighedens hjemmeside www.lyngbybaptistkirke.dk har fået en yderst tiltrængt ansigtsløftning. Designet, menuerne og indholdet er skiftet ud, og kalenderen er opdateret og opdateres fremover løbende. Der vil jævnligt komme mere indhold på hjemmesiden, men klik allerede nu ind på www.lyngbybaptistkirke.dk og gå på opdagelse. Idéer til indhold, ris, ros og rettelser kan rettes til Rune Funch eller Mads Leth.