

Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev



OKTOBER
2023

Om sabbatarbejde, ydmyghed og kampen om pladserne ved bordet

Tænker du over, hvor du sætter dig, når du kommer ind i kirkesalen til gudstjeneste? Højre eller venstre side? Foran? Bagerst? Ved siden af nogen du kender godt? Eller hellere alene?

Prædiketeksten i Lukas 14, 1-11 søndag d. 1/10 handler lige præcis om at finde den rigtige siddeplads og om ydmyghed. Her følger et sammendrag fra prædiken ved gudstjenesten.

Lukas 14, 1-11
Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller



Jesus til middag hos en ledende farisæer på en sabbat

en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din

plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Arbejde på sabbatten
I teksten ovenfor er Jesus så småt på vej til Jerusalem for at gå

sin snarlige død og opstandelse i møde. Han underviser, fortæller lignelser og helbreder i byerne omkring Jerusalem, og her i kapitel 14 er han altså på en sabbat kommet til et ikke navngivet sted, hvor én af de ledende farisæere har inviteret ham til middag.

På Jesu tid varede den jødiske sabbat 24 timer. Den begyndte fredag aften kl. 18 kort før solnedgang.

Der blev blæst i et
Fortsættes side 2 >>

>> fortsat fra side 1

horn fra synagogen som tegn på, at arbejdet skulle ophøre. Man tændte sabbatslamper i hjemmene og inviterede måske gæster til spisning. Lørdag morgen gik man så til gudstjeneste i synagogen og holdt fri indtil klokken 18, hvor der igen blev blæst i et horn som tegn på, at sabbatten var overstået. I Mosebøgerne stod nedskrevet, hvad man måtte og ikke måtte på sabbatten: ikke arbejde fysisk, ikke gå længere end 2000 alen, ikke tænde bål, ikke så eller høste, ikke sy. Den oprindelige straf for overtrædelse var faktisk dødsstraf. Det kan man læse i en meget voldsom fortælling i 4. Mosebog kapitel 15, hvor Aron og Moses og menigheden i ørkenen stener en mand til døde, fordi han samler brænde på en sabbat. På Jesu tid så man knap så strengt på sabbatloven. Det ved vi blandt andet på grund af fortællingerne om akspukningen på sabbatten, hvor Jesus konkluderer: *"Menneskesønnen, er herre over sabbatten"* (Luk 6,5). Men selvom det måske ikke har været

forbundet med dødsstraf længere, har det stadig været ildeset at arbejde på en sabbat. Det ved Jesus og det ved farisæerne, og det er DERFOR han er inviteret til middag. Det var ikke gæstfrihed. Det var en test – en prøvelse. Farisæerne vil se ham lave fejl! Og Jesus accepterer udfordringen og kommer til middag.

Og Jesus går lige i fælden med helt åbne øjne. Han helbreder en mand med vand i kroppen. Jesus retter sig ikke efter stivnede love og gamle formaninger. Han retter sig efter næstekærlighedens lov og hjælper et menneske i nød på ethvert tidspunkt – også selvom det er mellem kl. 18 fredag og kl. 18 lørdag - på en sabbat. Budskabet om næstekærlighed rækker længere end tider og steder!

Og farisæerne siger ikke rigtigt noget til Jesu helbredelse af manden med vand i kroppen. De ved jo nok godt inderst inde, at han har fuldstændig ret! Og midt i det postyr,

der sikkert har været i farisæerens hjem under helbredelsen, lægger Jesus mærke til noget andet: de vigtige og fornemme prøver at få de bedste pladser ved middagsbordet, hvilket får ham til at fortælle "Lignelsen om pladserne ved bordet", som så bringer os frem til prædiketekstens andet tema: ydmyghed!

Det kan være lidt svært at sætte sig ind i Jesu ord om, at man skal sætte sig på den nederste plads, for at værten skal henviser til en bedre plads.

Jesu refererer blandt andet til et vers fra Ordsprogenes bog: "Ros dig ikke over for kongen, stil dig ikke på de stores plads, for det er bedre, at man siger til dig: »Kom herop!« end at man i den fornemmes påsyn sætter dig længere ned" (Ordsprogenes Bog Kapitel 25,6-7).

Hvad vil det sige at være ydmyg? Jesu formaning lyder: »For enhver, som ophøjer sig selv,

skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«. Ydmyghed er et lidt vanskeligt ord at forstå. Jeg har altid synes, at ordet har en lidt uheldig og negativ ladning på dansk: du skal være "ydmyg". Det minder om det forfærdelige ord "ydmygelse". Man bliver lidt forskrækket. Men hvis man slår ordet op i en ordbog, kan man læse, at "ydmyghed" betyder at være "myg", et gammelt ord for blød og bøjelig.

Måske er det faktisk lettest at forstå, hvad det er for en ydmyghed, Jesus taler om, ved at se på, hvad ydmyghed IKKE er:

Ydmyghed er IKKE forfængelighed – det er faktisk det stik modsatte. Ydmyghed er IKKE hovmod og stolthed, men der er en hårfin balance her, for ydmyghed er heller IKKE ringeagt eller selvforagt. Ydmyghed er IKKE selvuadlættende. Ydmyghed er blot en modvægt eller modpol til selvtilfredsheden og

Fortsættes side 3 >>

>> fortsat fra side 2

selvtilstrækkelighed en. Hvis ikke man har ydmyghed, fylder ens ego det hele, og ens næste reduceres til en genstand eller et middel til egen vinding. En trædesten på ens egen vej mod succes.

Ydmyghed er IKKE ydmygelse. Ydmyghed er at give plads til din næste.

Når du er ydmyg, giver du plads til det, som ikke bare gavner dig selv, men det, som har værdi for din næste. Hvor der er ydmyghed, er der barmhjertighed. Ydmygheden er IKKE Jantelov! Ydmyghed er ikke: ”Du skal ikke tro, du er noget”, for janteloven skaber hverken ydmyghed hos dig eller hos din næste. Janteloven giver bare mangel

på selvtillid og dårligt selvværd. Vi er jo netop alle noget! Vi er skabt i Guds billede. Vi er hans skaberværk og vi er alle favnet af hans kærlighed og nåde. Ydmyghed er næstekærlighed. Det er en dyb erkendelse af andres værdi og ikke blot din egen værdi. Ydmyghed er en erkendelse af, at du ikke er universets centrum, og der

er noget, der er større end dig. Ydmyghed er at give plads og være rummelig. Ydmyghed er at øjne andres værdier og anerkende deres argumenter og holdninger uden at blive bedrevidende og belærende. Ydmyghed er at blive blæst bagover af skaberværkets storhed, den storslåede natur, af efterårets farver!

Af Mads Leth

Cafégudstjeneste d. 29. oktober kl. 10.30

I kirken har vi ofte fokus på de store spørgsmål, som *hvem er jeg? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når jeg dør?* Livet igennem undrer vi mennesker os over det liv, der er blevet os givet. Vi kæmper med at få vores ”jeg” til at hænge sammen med alle de input, vi får fra vores omgivelser, og vi arbejder både imod og med de grundvilkår, der er os givet. Det er ikke kun i kirkens rum disse spørgsmål stilles. Det er også spørgsmål kunstnere stiller, og deres spørgsmål og svar og deres undren kan være en stor inspiration for kirkens folk.

Lone Bundgaard og Britta Kornholt vil til denne cafégudstjeneste præsentere nogle sange fra moderne sangskrivere, som kan give næring til vores liv og som sætter ord, lyd og skæve vinkler på de store spørgsmål. Mon deres spørgsmål og svar flugter med de svar, kirken giver? Mon deres spørgsmål og svar kan udfordre dig? Eller få dig helt op af stolen?



Så udover at komme i kirke og drikke kaffe, spise lidt morgenbrød med gode menighedsfæller og høre et lille gudsord, så vil du også møde Andreas Odbjerg, Bamse, Anne Linnet og mange andre.

KALENDER

Oktober-November 2023

Lyngby Baptistkirke Stiftet 1951

Hjemmeside:

www.lyngbybaptistkirke.dk

Menighedens præst:

Rune Funch
Skovvej 64, 3550 Slangerup
Mobil: 42610972
E-mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk

Menighedsrådets formand:

Ekkart Kindler
Gyngemose Parkvej 26, 2. tv.
2860 Søborg
Mobil: 23659364
E-mail: kindler@fastmail.fm

Kasserer:

Niels Dam
Glaciset 44 A, 2800 Lyngby
Mobil: 22712775
E-mail: nd@dbbs.dk

Kirkeværge:

Hans Mechlenborg
Jernbanevej 5 A. 3.th., 2800 Lyngby
Mobil: 31315910
E-mail: hans@mechlenborg.dk

Spejderne:

Niels Dam
Glaciset 44 A, 2800 Lyngby
Mobil: 22712775
E-mail: nd@dbbs.dk

Nyhedsbrevet:

Mads Leth
Grækenlandsvej 160
2300 København S
Mobil: 29727860
E-mail: lethmads@gmail.com

Kirkens kononummer:

Nordea: 2252 - 8260 053 967

MobilePay:

800123

Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag d. 12. november 2023. Indlæg, omtaler, kommentarer og meget andet modtages gerne. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 1. november.

OKTOBER

Søndag d. 1. oktober kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Mads Leth

Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30-21: Korøvelse

Søndag d. 8. oktober kl. 19.30: Taizégudstjeneste v/ Rune Funch m.fl.

Onsdag d. 11. oktober kl. 19.30-21: Korøvelse

Søndag d. 15. oktober kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler

Søndag d. 22. oktober kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Absalon Østerø

Søndag d. 29. oktober kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Lone Bundgaard og Britta Kornholt (se omtale i nyhedsbrevet)

NOVEMBER

Onsdag d. 1. november kl. 19.30-21: Korøvelse

Søndag d. 5. november kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch

Onsdag d. 8. november kl. 19.30-21: Korøvelse

Søndag d. 12. november kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Britta Kornholt efterfulgt af en let frokost og menighedsmøde

Onsdag d. 15. november kl. 19.30-21: Korøvelse

Søndag d. 19. november kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Pia Duebjerg, Mads Leth og Rune Funch

Onsdag d. 22. november kl. 19.30-21: Korøvelse

Søndag d. 26. november kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler



Lyngby Baptistkirke